



Brouwerij en tuinen van Hoegaarden 28 augustus 2010

VERSLAG

Dit heb ik al lang eens willen doen. En een bezoek aan een brouwerij, dat zou zeker niet op het palmares van VKRL mogen ontbreken. Onze 'die hards' – inside joke – waren dan ook zonder fout van de partij. De dag leende er zich ook schitterend voor, rustig...af en toe wat regenachtig.

Het interactieve bezoek – ja, ook hier staat de tijd niet stil, al worden natuurlijk graag de pareltjes uit het verleden aan het publiek getoond – leerde ons aardig wat over de geheimen van het Hoegaarden Witbier (en zijn verschillende variaties), de geschiedenis, ingrediënten, bouwproces en andere interessante weetjes. Het voordeel van een computergestuurde rondleiding is natuurlijk dat je zelf beslist waar je meer wil over weten, maar je mist wel het persoonlijk contact met een gids en de mogelijkheid om vragen om te stellen.

In de aansluitende brasserie 't Kouterhof konden we dan nog gezellig nakeuvelen over de voorbije belevenissen, uiteraard bij een heerlijke pot Hoegaarden. Bekijk de foto's en overtuig u ervan dat de afwezigen weer eens ongelijk hadden.

De dag ronden we af met een rondgang in de tuinen van Hoegaarden, alias het park van de stilte – en dat had zijn naam niet gestolen – waar we tussen eeuwenoude bomen vergast werden op een prachtig samenspel van tuincultuur en natuur. Daar konden we kennismaken met verschillende manieren van tuinieren in combinatie met (vaste) planten en waterelementen (fontein, vijvers).

Op onze volgende activiteit, onze leeuwen-TD in oktober, zal het er alvast wat minder rustig aan toe gaan!

Bart.