



Vlaams Nationaal Zangfeest

3 maart 2013

VERSLAG



Vlaanderen@detoekomst.vl was ditmaal het motto. Omdat men na een geslaagd jubileumfeest – de 75^{ste} editie vorig jaar – voluit de toekomst tegemoet wou zien, en die toekomst kan alleen 'Vlaanderen' heten. De politieke strapatsen van het afgelopen jaar, zowel op federaal als Europees vlak, hebben dit nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt.

De regieploeg heeft er opnieuw een mooi en strijdbaar Zangfeest van gemaakt waar het publiek zich de longen uit het lijf kon zingen en de batterijen weer eens opladen. Tevens werd een hommage aan Miel Cools ingebouwd, één van de grondleggers en boegbeelden van de Vlaamse kleinkunst, die dit jaar van een welverdiende rust wil gaan genieten na een carrière van meer dan 50 jaar. Wat niet velen hem voorgedaan hebben, of zullen nadoen...

Opnieuw konden wij met een vaste kern aanwezig zijn dankzij een bus die andermaal ingelegd was door de VVB Hageland, waarvoor uiteraard onze dank. En ze lieten al verstaan dat het opnieuw voor herhaling vatbaar is volgend jaar !

Bart.