



IJzerwake

24 augustus 2014

VERSLAG



Je kan het wijten aan het (heel tijdelijk) betere weer, maar opnieuw zakte meer volk dan vorig jaar af naar het monument van de gebroeders Van Raemdonck voor het jaarlijkse IJzertreffen.

De moeder van alle verkiezingen is immers voorbij en ja, er zit een Vlaamsnationale partij mee aan de federale onderhandelingstafel (mits de nodige portie 'boerenchance' bij de immer weerkerende politieke koehandel eigen aan (zeker) gelijktijdige federale en gewestelijke regeringsvorming). De vijanden van vandaag zijn nog steeds de vrienden van morgen, en omgekeerd... Maar daarmee is al het goede nieuws ook gezegd. Alle communautaire angels, laat staan wolfijzers, zijn (bij voorbaat) weggehaald uit het te sluiten bestuursakkoord.

We kijken dus duidelijk tegen 5 jaar stilstand aan wat de Vlaamse ontvoogding(ssrijd) betreft, terwijl IJzerwake-voorzitter Wim De Wit terecht liet optekenen dat 'alles' in dit Belgische onland communautair (getint) is. België is en blijft het probleem, niet de oplossing...

Een gesmaakt optreden was er ditmaal van een – nog wel – Nederlandse gastspreker, redenaar Thierry Baudet, die een lans brak voor nationalisme. Nationalisme leidde zijns inziens niet tot de voorbije (wereld)oorlogen, maar juist het ontkennen, of erger: het ontzeggen ervan. Meer nog, imperialisme (veroveringszucht) heeft altijd aan de basis van Europese en wereldconflicten gelegen, en daar is de Europese en zeker de radicaal-islamitische overheersingsdrang van vandaag de dag – het ene al erger dan het andere – ook niet vreemd aan.

Het feit alleen al dat hij een ‘cordon sanitaire’ rond (niet-politiek-correcte) andersdenkendheid een vorm van intellectueel fascisme noemde, maakte de verplaatsing naar de IJzervlakte om dit te aanhoren al de moeite waard, wat het publiek ook duidelijk liet merken...

Bart