



Breughelavond

4 oktober 2014

VERSLAG



Het werd nog geen overdonderend succes, maar toch kwamen een paar tientallen hongerige geïnteresseerden zich er (lekkerbekkend) van vergewissen of onze Kring ook dit tot een goed einde zou brengen: een heuse Breughelavond, voor de eerste keer georganiseerd. Andermaal in de Patmoszaal bij Abdij van Park, indachtig de uitstekende ligging, de schappelijke huurprijs en de ruime parking vlakbij.

En er mag geen twijfel over bestaan: de pansen met appelmoes, ballekes met kriekensaus, boerenpaté, kipkap, preskop en hesp, aangevuld met brood, tomaten en salade, mayonaise en nootjes, werden gretig gesmaakt.

Bij koffie en dessert vergastte Jean, zelf amateur-dj'er in hart en nieren, ons nadien nog op een muziek- en dansavond.

Eén terechte randbemerking wel: een eetavond mag niet zo laat beginnen. In het vervolg zorgen we ervoor dat iedereen kan aanschuiven (ten laatste) om 18 u.



Bij deze kan ik als VKRL-voorzitter uiteraard opnieuw enkel mijn waardering uitspreken voor de inzet van de (eeuwige) vrijwilligers.

Bart