



Najaarsactiviteiten

Spaghetti-avond

Bezoek Brabants Radiomuseum

Bezoek Kerstmarkt Valkenburg

VERSLAG

VKRL deed nog 3 leuke activiteiten in het najaar van 2015 dat het bijna zonde zou zijn om slechts een verslag over één ervan te maken. Ik vernoem ze hier dus graag allemaal.

Op 19 september 2015 organiseerden we onze eerste spaghetti-avond in de Cuythoek aan de Kapucijnenvoer te Leuven. We trokken volk vanuit Tienen, Landen en Kortenberg, dus tot daar hebben ze ongetwijfeld de heerlijke (spaghetti)saus geroken, om meteen naar Leuven af te zakken. Met dank aan de vrijwilligers die zich hier weer spontaan ingezet hebben om er een geslaagde avond van te maken, die nog aangevuld kon worden met of voorafgegaan door een bezoek aan Leuven Kermis (vlakbij).

Op 6 november 2015 trakteerde Geert ons op een onvergetelijk bezoek aan het Brabants Radiomuseum in Haasrode, waar duizenden radiotoestellen konden gaan bekijken tot wel 100 jaar terug. Onze plaatselijke gastheer en gids annex radioverzamelaar hielp ons gelukkig goed het overzicht te bewaren.

En Tammara organiseerde voor ons nog in samenwerking met Linden Cars een onvergetelijke (hoewel niet goedkope...) uitstap naar de kerstmarkt in de grotten van Valkenburg (Nederlands Limburg). Het was er een drukte van jewelste, maar wat kunnen we daar nu eigenlijk op tegen hebben?

Bart