



Boekvoorstelling  
'Nu het nog kan'  
Steven UTSI  
9 juni 2017

## VERSLAG



Ook voor ons naderen stilaan weer de verkiezingen en in aanloop daarvan doen we met onze Kring graag intellectuele(re) oefeningen, zoals een debatavond of in casu een boekbespreking.

Dit keer lieten we Steven UTSI zijn boek 'Nu het nog kan' voorstellen, een essay over de legitimiteit en legaliteit van Vlaamse staatsvorming'. Steven is psycholoog met een serieuze belangstelling voor politieke filosofie. Naast zijn praktische werk rond communautaire thema's, zoals de transfers, en zijn coördinatie van het geplande Witboek Vlaamse Onafhankelijkheid, denkt hij geregeld na over de grondslagen van de Vlaamse beweging.

Een uitloper van dat denkwerk is zijn boek 'Nu het nog kan. Essay over de legitimiteit en legaliteit van Vlaamse staatsvorming'. Een hele mond vol, maar in wezen vraagt Steven zich af of Vlaamse onafhankelijkheid wel 'maakbaar' is. Kunnen we doorstoten naar de Vlaamse republiek door hard aan de weg te blijven timmeren en steeds meer mensen van de noodzaak van die stap te overtuigen? Of is er meer nodig? Een nieuwe crisis in het Belgische huishouden? Steven denkt van wel. Maar hij is er zich ook van bewust dat de meeste Vlamingen passen voor een crisis om tot verandering te komen. Hoe gaan we daar dan mee om?

Met dank aan deze auteur om als een rasecht begenadigd spreker een zaal moeiteloos een paar uren te boeien, vragenuurtje – en dat was het ook – inbegrepen.

**Bart**