



IJzerwake  
27 augustus 2017

## VERSLAG



Niet alleen een zonovergoten editie dit jaar, maar ook met toevoeging van een leuke nieuwe activiteit, nl. IJzerfolk, die de namiddag aardig opvulde in afwachting van de terugkeer naar de bus.

IJzerfolk omvatte optredens van enkele robuuste groepen in de wereld van de onvervalste Vlaamse volksmuziek, waarvan er al een paar onze eigen elf juli-vieringen met verve opgeluisterd hebben (De 3 Stijnen (vroeger: Tantris) en Duo (nu Quattro) Peperkoek).

De stevige toespraken van gastspreker Jan Van Malderen (Vliegt de Blauwvoet nog in Vlaanderen?) en IJzerwake-voorzitter Wim De Wit werden afgewisseld met mooie herdenkingsacts van onze strijdende Fronters uit '14-'18 en muzikale hoogstandjes uit het memorabele repertoire ter ere van onze gesneuvelde voorvaders.

Maar zij hebben niet alleen hun leven gegeven voor onze vrijheid (en voorspoed), maar legden ook de kiemen van onze moderne Vlaamse Beweging, die onverstoord Vlaamse onafhankelijkheid blijft nastreven. We moeten ons echt eens gaan ontdoen van de aanhoudende Belgicistische en vooral Waalse graaicultuur.

Op eigen kracht naar Vlaamse macht !

**Bart**

