



Bezoek aan de
kerstmarkt van
Siegburg (D)
16 december 2017

VERSLAG

Siegburg is een klein stadje in Duitsland voorbij Keulen, met als voornaamste attractie de abdij van Michaëlsberg, die gelegen is op een heuvel nabij het centrum. De jaarlijkse kerstmarkt is eerder klein (alleen op de Grote Markt staan kerstkraampjes), maar dit jaar zeker de moeite waard met de link naar de (late) middeleeuwen via verklede werklui (met werktuigen en machines uit die tijd), musici, artiesten en handelaars.

We vertrokken vroeg van de verschillende opstapplaatsen in het Vlaams-Brabantse en begonnen de dag met een aperitief en een heerlijke maaltijd in een klassiek Duits-Italiaans restaurant. In de namiddag bezochten we dan Siegburg met het museum en de abdij van Michaëlsberg, om eens de duisternis begon in te vallen, ons te begeven op de feeëriek verlichte kerstmarkt en in de omliggende winkelstraten.

Na een overheerlijk glaasje Glühwein en de nodige inkopen gedaan te hebben, keerden we omstreeks 19 u. 's avonds voldaan huiswaarts.

Bart