



Kwisavond
17 03 2018

VERSLAG

Een overrompeling werd het niet, dus konden de aanwezige ploegen er des te harder tegenaan gaan voor de eer van de **Slimste Mens van LEUVEN**. Uiteindelijk haalden de *Cowboys* het van de *Apachen*. En in het team van de *Cowboys* haalde Geert uiteindelijk de eer naar zich toe om de fel begeerde titel op te strijken. Proficiat !

En proficiat aan alle deelnemers uiteraard...

Nee, voor alle duidelijkheid, dit was geen Amerikaans onderonsje, al werden politieke issues, niet alleen in ons klein apenlandje, maar ook over 's werelds grootmachten niet geschuwd. Oei, moest je dan bijna een politiek analyst of zo zijn om aan deze kwis te kunnen deelnemen? Helemaal niet, ook de kleine 'Thuis'-kijker kwam ruimschoots aan zijn trekken...

Voor de geïnteresseerden: de vragen staan in het [archiefgedeelte van onze website](#).

Maar het belangrijkste was uiteindelijk: iedereen had een mieterse avond en niemand ging met lege handen naar huis.

Eind april warmen we ons nog met een spetterende bowlingavond op voor onze jaarlijkse hoogmis: de elf juli-viering !

Bart