



Kerstmarkt  
Trier (D)  
15/12/2018

## VERSLAG

Onze laatste activiteit van een (kalender)jaar is al jaar en dag traditiegetrouw het bezoek aan een (Duitse) kerstmarkt. Eind 2018 was dat Trier.

Andermaal een leuk, middelgroot stadje – naar verluidt één van de oudste van Duitsland – dat naast de feeëriekke kerstkraampjes nog aardig wat andere bezienswaardigheden herbergt om de dag verder op te vullen. Hierbij denken we o.m. aan de goed bewaarde Romeinse brug over de Moezel (en andere monumenten zoals de Basilica en de Keizerthermen), de Porta Nigra, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk (geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed).

Maar daarnaast is Trier ook bekend als geboortestad van Karl Marx. Ook al is hij niet bepaald onze ideologische deelgenoot, zijn geboortehuis dat ingericht is als een museum is zeker een bezoekje waard (zie foto onder).

Met dank aan VKRL-lid Tammara voor andermaal een puike organisatie. Wij hebben ons de glühwein op haar gezondheid zeker laten smaken... 😊

**Bart**

