



Elf juli-viering editie 2023 – zondag 9 juli 2023

Welkomstwoord van de voorzitter

Vlaamse Veerkracht, prevelde Vlaams minister-president Jan Jambon in zijn laatste Septemberverklaring. U weet wel, die stoere verklaringen waarmee de Vlaamse Regering altijd moet uitpakken om een nieuw parlementair jaar op gang te trappen, bij voorkeur gepaard gaande met één of ander maatschappelijk en economisch actieplan - relanceplan, heet dat tegenwoordig... - dat de parlementaire meute, en achter hen de hele Vlaamse bevolking, als nieuwe heildronk, als nieuw levenselixir, tegen de kiezen geplakt krijgen en liefst goedschiks moeten doorslikken. Ik bespaar u hoe het al die ambitieuze plannen van Jambon en zijn prominente voorgangers nadien vergaan is.

En ik zeg: hij prevelde. Hij murmelde. Hij lispelde. Bijna letterlijk, van al de tanden die loshingen in zijn mond nadat hij en zijn bonte regeringsploeg elkaar lens geslagen hadden over de stikstofaanpak en vast nog andere beleidskwesties waar ze lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Maar ook daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Vlaamse Veerkracht, hebben we toch goed verstaan. Wow, waar komt dat toch weer vandaan? En vooral, hoe krijg je dat nog aan de Vlamingen verkocht? Vlamingen die elke dag in een Belgisch karkas dat ze maar niet van zich kunnen afgooien, aankijken tegen een torenhoge schuldenlast - waar ze dan nog zelf nauwelijks schuld aan hebben -, een gigantische verspilling van publieke middelen, een oncontroleerbare en alsmaar verder uitdijende asielcrisis, de criminaliteit die daardoor geïmporteerd wordt, de linkse

Jean HOLEMANS (voorzitter)

GSM: 0499 32 50 76

E-mail: info@vkrl.org

Rekeningnummer: BE28 0016 0015 2820

klimaatcapriolen die het klimaatprobleem niet zullen oplossen, maar ons op termijn wel een bom geld zullen kosten en nu al gegarandeerde verstoringen in de elektriciteitsbevoorrading zullen opleveren.

Vlamingen laten zich gewoon slecht, te slecht besturen. Vlamingen zijn onderdanig, en trekken voor alles en nog wat het boetekleed aan. We laten ons voortdurend bestempelen als discrimineerders, racisten, seksisten, erger nog: fascisten, neo-nazi's. We gaan gebukt onder oikofobie, zelfhaat, ons opgedrongen door politici die we niet verdienen, maar die we toch blijven verkiezen, en door media die moeten eten uit de handen van die politieke broodheren.

Vlaanderen verdient beter, maar heeft niet genoeg zelfrespect, laat staan empowerment om daarvoor te zorgen. Dat is een bittere vaststelling, nu al feestdag na feestdag. Daarom is en blijft 11 juli voor ons vooral een hoogtepunt in onze ontvoogdingsstrijd, die evenals de Leuvense stadsleuze eeuwenoud is, maar ook springlevend, en duidelijk onverminderd zal moeten blijven doorgaan. Maar dat hoogtepunt heet een feestdag te zijn, en feestdagen moeten we uiteraard in eerste instantie samen vieren. Wat ook wel mag, na 3 helse coronajaren.

Als voorzitter van de Vlaamse Kring Regio Leuven - VKRL - heet ik u van harte welkom op onze - vanaf nu ongetwijfeld - terug jaarlijkse viering van de Vlaamse feestdag. Met een gastspreker, samenzang met Vlaamse strijdlieiden, en een niet te versmaden braadfeest. En naar ik pretendeer, zoals mijn voorganger, ex-VKRL voorzitter Bart De Geeter: de enige Guldensporenslagherdenking in het Leuvense die naam ook waardig.

We beginnen met onze gastspreker, IJzerwake-voorzitter Wim De Wit, voor ons een oudgediende die ook in 2014 Leuven deed trillen op zijn grondvesten met zijn striemende analyses van en commentaren op het Belgische onding waar wij Vlamingen onder gebukt blijven gaan.

Daarna is er de samenzang, 10 klassieke Vlaamse strijdliederen, met uiteraard, als kers op de taart, de enige echte authentieke Vlaamse hymne: de Vlaamse Leeuw. Wie kan, graag meezingen. U vindt alle teksten in uw programmaboekje.

Daar krijgen we natuurlijk honger en - misschien vooral - dorst van. Wij vergasten u dan ook graag op een braadfeest verzorgd door chef-kok Geert Schrijnen. Mag ik voor hem, alsook voor onze medewerkers die vandaag voor u in de weer zullen zijn bij deze alvast een warm applaus vragen? En mag ik u ook een kleine ondersteuning van onze werking vragen via onze tombola verzorgd door Tammara Van Biesen.

En dan geef ik nu graag het woord aan gastspreker Wim De Wit met 'Vrijheid voor Vlaanderen!'.
