

**Ik ben het beu om het beu te zijn.**

**Dit klinkt u nog bekend in de oren? Schitterend gevonden eigenlijk. Is dit echt alleen ontsproten in het brein van dit vingerpopje van het krokodillen-triumviraat VERHOFSTADT-DE CROO-DE GUCHT? Een vermaard oneliner-spuiter als TOBBACK zou het niet beter hebben gekund. Maar spijtig genoeg slaagde deze ambitieuze jongedame, wier blauw voorzitterschap naar ik vrees geen lang leven beschoren zal zijn (net als dat van een rits nochtans even gedreven voorgangers trouwens), er verder alleen maar in een nieuw statement te poneren...dat we alras beu zijn nog voor het goed en wel gelanceerd is geraakt.**

**Maar het legt wel de vinger op een etterende wonde. Ja, we zijn het beu. Het onophoudelijke politieke geklungel. De niet-aflatende haat tegen het Vlaamsnationalisme. Het door niets ontziende belastingdruk blijvend versmachten van de levensadem van het Vlaamse ondernemersleven – broodnodig nochtans om rooie stokpaardwensen als tewerkstelling en koopkrachtbehoud te realiseren. De onverantwoorde open grenzen-politiek en het tegen beter weten in dwangmatig blijven vasthouden aan en opdringen van een onbestaande multicult-samenleving – terwijl de dagdagelijkse grote en kleinschalige incidenten ons keer op keer met de neus op de feiten drukken en blijven drukken.**

**Inderdaad, we zijn het allemaal echt wel beu. En we zijn het niet alleen beu; we worden het ook beu om het beu te zijn...**

**En het was een poosje stil, maar de linksgezinde media hebben het samen met hun franskiljonse wapenbroeders recent toch opnieuw aangedurfd verkiezingspolls te houden. En ja, het blijft bevestigd: Vlaanderen apprecieert de beleidsmatige – in casu: beleids-onmatige – gang van zaken nog steeds niet.**

**Maar helaas, het verenigde oranje-blauw-rood-groene partij-establishment heeft voor de dreigend aankomende verkiezingen – door vriend en vijand nochtans reeds ootmoedig erkend als ‘de moeder van alle verkiezingen’ – al resoluut stelling ingenomen: meer België en – want dan kan het niet anders – minder Vlaanderen.**

**En ook de recent aangekondigde troonswissel is zeker bedoeld om daartoe bij te dragen. Hoewel onmiskenbaar versneld door nieuwe onfrisse familiale strapatsen en de navenante behoefte om de gekelderde populariteit van dit onzalige koningshuis opnieuw op te krikken, moet deze machtsoverdracht ook de wegwijnende Belgische trots duidelijk nieuw leven inblazen.**

**Maar wij zijn nog niet vergeten hoe deze ondemocratisch aan de macht gekomen monarch het ontluikende Vlaamsnationalisme in zijn feestbedervende kerstboodschap schandelijk en totaal misplaatst vergeleek met de rampzalige jaren dertig uit de – intussen al vorige – eeuw. Hij kon zich duidelijk, en eigenlijk begrijpelijk, niet meer bedwingen: hij is de eerste – tweede eigenlijk – potentaat uit de intrieste geschiedenis van dit straks 200-jaar oude onland die willens nillens onder ogen moet zien dat hij in minstens één landsgedeelte door een meerderheid van de (verondersteld) onderhorigen niet meer op handen gedragen wordt, en dus niet (meer) zo ongenaakbaar is als de gevestigde Saksen-Coburg-dynastie samen met het hen omringend schatplichting, belgicistisch profitaat zichzelf (en elkaar) altijd voor gehouden hebben.**

**En in de hedendaagse, mede door henzelf opgedrongen sfeer van politieke correctheid zijn alle middelen goed – inclusief het opofferen van de (grondwettelijk) geachte vorstelijke ideologische neutraliteit**

**(minstens sereniteit) – om het opstandige plebs (met altijd maar dezelfde, klinkende maar holle, en nu toch wel tot op de draad versleten slogans) tot de orde te roepen.**

**Zelfstandigheid, autonomie, zelfbeschikking, confederalisme, onafhankelijkheid... Vanuit welk gezichtspunt de Vlaamse verzuchtingen ook worden aangebracht, het blijft alleen leiden tot een slaatje van Babylonische spraakverwarringen afgekruid met Oostindische doofheid. Ja, ik doe mij met opzet te goed aan culinaire multicult-terminologie; dat houdt tenminste ook het politiek-correcte brood-en-spelen-plebs bij de les...**

**Maar doorheen al dat wederzijds onbegrip blijkt één zaak duidelijk en dat is de lamentabele argumentatie van de Belgicistische meute. Nationalisme – tenminste òns nationalisme – is individualistisch, a-sociaal, anti-democratisch, anti-solidair... Nee, erger nog: het is vreemdelingenhatend, islamofob, facistoïde...neo-nazistisch.**

**Menslief, in ‘Aantwaarpen’ zouden ze hiertegen zeggen: “Zet die ploot af!” Vlaanderen is al één van ’s werelds meest solidaire naties, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom een zelfstandig of à la limite onafhankelijk Vlaanderen zijn solidaire engagementen niet (meer) zou verderzetten.**

**Feit is wel dat de bevolking blijft stijgen, niet alleen dankzij de talrijke universitaire (binnen- en buitenlandse) afgestudeerden die hier blijven (rond)hangen, maar ook dankzij een laakbare immigratiepolitiek waarbij de grenzen eenvoudigweg volledig opengezet worden – want daar scheelt het in de praktijk nauwelijks van – en de toestroom economische gelukzoekers die vooral ‘warm’ onthaald worden, en tegemoet gezien worden als broodnodig kiesvee om de uitgedunde linkse rangen nieuw leven in te blazen.**

**En voor alle duidelijkheid, grenzen sluiten voor economische vluchtelingen wijst weer niet op een gebrek aan solidariteit. Het is voor ons even vanzelfsprekend dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, en het is een diepmenselijke plicht voor elkeen die daar kan toe bijdragen om dat ook te doen. Maar daarvoor dient ontwikkelingssamenwerking, samen met onze andere ontwikkelde – ik moet ook dat woord bijna wikken en wegen, want ook al te zeer discriminerend – partners. Uiteraard willen we graag, barmhartige Samaritanen als we zijn, een berooid vluchteling helpen die bij ons komt aankloppen. Maar achter die ene hulpbehoevende staan er 10 andere. En achter die 10 staan er 100. En achter die 100, 1000. En achter die 1000, 10.000. Zo werkt het niet. Zo kan het ook niet werken...**

**Daarom wil ik – nogmaals – een warme oproep doen aan alle Vlaamsnationalisten: laten we één zijn in verscheidenheid, laten we elk onze ideologische accenten en verschilpunten hebben, maar een doorbraak – een echte doorbraak – naar meer Vlaanderen (gelijk of dat nu bekeken worden vanuit een autonoom, confederaal of een ronduit onafhankelijk oogpunt) zullen we alleen bereiken met elkaar, niet tegen elkaar.**

**De Vlaamse Kring Regio Leuven wil, als protocollair aangesloten vereniging bij de VVB, in de gehele Leuvense regio – en daarbuiten... – mensen bij elkaar brengen die er geen probleem mee hebben om zich als Vlaming – en laat mij nu eens een term gebruiken die ook onze linkse tegenhangers goed in de oren zal klinken – te ‘outen’.**

**Wij hebben intussen reeds een drietal jaar een palmares van toch wel vrij uiteenlopende activiteiten op ons actief staan, die we ook telkens tot een goed einde gebracht hebben. Sommige overigens in samenwerking met andere actoren uit de Vlaamse Beweging, o.m.**

**de VVB. Want daar zijn we altijd vragende partij naar: socio-culturele of meer ontspannende activiteiten organiseren of bijwonen samen met onze zusterorganisaties.**

**Vlaamse vrienden, als voorzitter van deze Kring heet ik u allen bij deze van harte welkom. Straks geef ik de fakkel graag door aan onze muzikale entertainer Bart DE BARD, die ons na onze gast-spreker ook zal begeleiden bij de samenzang. De teksten van de nummers vinden jullie terug in het programmaboekje.**

**Ook onze gastspreker is niet van de minste: nationaal VVB-voorzitter Guido MOONS, die ik straks ook nog even graag omstandig zal aankondigen.**

**En daarna vergasten wij u graag op een braadfeest dat zal starten omstreeks 14 u. Kaarten daarvoor zijn nog steeds te verkrijgen aan de kassa. Op vertoon van deze kaarten kan u tot 3 stuks vlees krijgen – te kiezen uit brochette, worst en kip – en u mag ook doorlopend langsgaan bij het groentenbuffet. Wij zullen de keuken wellicht sluiten omstreeks 16 u.**

**Laat het u smaken en verder rest mij alleen u een fantastische Vlaamse feestdag toe te wensen op 11 juli eerstkomende, en u uiteraard van harte te danken om deze vandaag alvast met ons te willen komen meevieren.**

**Tot slot geef ik bij deze graag nog even het woord aan de charmante jongedame die u bij het binnenkomen gastvrij heeft verwelkomd, en zich nu ook graag even aan u wil voorstellen...met een klein verzoek daarbij. Paulien, het woord is aan u. Dank u wel en tot straks.**

**Bart DE BARD** begon als zovelen reeds op jeugdige leeftijd gitaar te spelen in de jeugdbeweging. Diep onder de indruk van toenmalige kleinkunstenaars, waaronder Jef ELBERS, Jan PUIMÈGE, de ons onlangs helaas ontvallen Miel COOLS en nog tal van anderen, begon hij zelf ook liedjes te schrijven.

In de daarop volgende jaren nam hij deel aan verschillende liedjeswedstrijden (Fanclub, een kwarteeuw kleinkunst, Eurosong, etc.). In 1988 werd hij vijfde in de "Grote Prijs Will Ferdy".

Bart maakt eigen nummers, soms ontroerend, soms humoristisch, soms raak of autobiografisch, kortom een zanger met het hart op de juiste plaats.

Ik kijk graag uit naar een selectie ongetwijfeld hoogstandjes die hij zo meteen zal brengen uit eigen repertorium, en hij zal ons straks ook nog graag begeleiden bij de samenzang. De teksten van de gekozen nummers voor de samenzang vinden jullie terug in het programmaboekje.

Een warm applaus graag voor onze gastmuzikant Bart DE BARD !

**Guido MOONS** kwam via Anton Van Wilderode in contact met de IJzerbedevaart, waar hij ten slotte regieassistent en lid van de Algemene Vergadering werd.

In 1980 zette hij de stap naar TAK. Wie Guido's talenten kent, zal het niet verbazen dat hij daar al snel tot woordvoerder oplom. Welke actie er in de jaren tachtig en negentig ook werd georganiseerd, Guido was steeds op de barricaden te vinden. Van Voeren over amnestie rond of zonder Vindevogel, tot aktiecomité's allerhande. Guido was er steevast bij...

Sedert 1991 maakt hij deel uit van de Algemene Vergadering van de VVB, in 1995 werd hij ondervoorzitter en in 1999 voorzitter. Als een echte volksmenner kan hij op betogingen en meetings de massa bespelen en begeisteren. Een eigen Vlaamse staat is een groot doel in zijn leven...

Wij hebben de eer en het genoegen om hem op deze editie van onze jaarlijkse elf juli-viering hier in Leuven te gast te hebben, en de titel van zijn feestrede – het zal ongetwijfeld weer een onvervalste strijdrede zijn – is alvast voor mij een duidelijke boodschap:

**VLAMINGEN, VOORUIT EN VOORTGEDAAN !**

**Dames en heren, vrienden Vlaamsnationalisten, Guido MOONS !**