



Elf juli-viering met
Breughelfestijn
3 juli 2016

VERSLAG

Dit jaar gingen we wel een hele uitdaging aan: enerzijds maakten we van de jaarlijkse viering van onze Vlaamse nationale feestdag een heus Breughelfestijn i.p.v. het vertrouwde braadfeest, anderzijds organiseerden we daarnaast ook nog samen een viering met andere lokale VVB-afdelingen in Leuven een kleine week later. We reserveerden sprekers dan ook voor dit laatste evenement. Tot overmaat van ramp haakte ditmaal onverwachts ook nog onze uitgenodigde gastmuzikant af.

Maar alles verliep prima en het werd toch nog een even groot succes als vorig jaar (met een even grote opkomst). Blijkbaar hebben we door de jaren heen toch stilaan ons vast publiek verdiend. Ook de gedurfde overschakeling van een braai naar een Breughelfeest werd goed gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Te evalueren dus of dit ook voor herhaling vatbaar is.

Over onze bijkomende viering met de andere verenigingen volgt nog een afzonderlijk verslag. Mij rest enkel andermaal alle vrijwilligers te danken voor hun enthousiaste inzet om van deze feestdag een geslaagde dag te maken.

Bart

