

Welkomstwoord coördinator

Vrienden Vlamingen,

Waar ik vroeger meermaals bij mijn welkomstwoord voor de elf juli-viering of Guldensporenherdenking enkel over een afgelopen jaar van politiek-communautaire stilstand kon berichten, mogen we nu toch stellen dat we bewogen weken achter de rug hebben. Na 5 jaar met lede ogen beleidsmatig gekwakkel te hebben moeten aanzien, heeft de Vlaamse kiezer nog maar eens duidelijk gemaakt wat hem werkelijk zorgen baart. En zeg maar gerust, tot verbazing van vriend en vijand.

Maar de vijand, ik nuanceer: al wie en wat Vlaams zelfbestuur geen warm hart toedraagt, incasseerde de electorale dreun en krabbelde snel manhaftig in het tricolore verweer.

Enerzijds wordt verwoed uitgezocht wat deze foert- of anti-politiek-stemmer toch bezielt heeft. Waarom is die vermaledijde angsthaas toch zo onverdraagzaam, discriminerend, ja gewoon...racistisch?

Anderzijds worden rechtse protagonisten zenuwachtig geobserveerd, en hun doen en laten wantrouwig geanalyseerd. Waar de gelegenheid zich maar aandient, regent het persoonlijke aanvallen en grove beledigingen. Want ja, in casu geoorloofd.

Belgicistische politici, tot vervelens toe gevraagd of ze het cordon sanitaire toch wel zullen handhaven, grijpen elk incident aan om hun gal te kunnen spuwen.

Terwijl in het zuidelijke halfrond, dat maar blijft parasiteren op Vlaamse onkunde en onwil om die broodnodige, iconische '5 minuten politieke moed' aan de dag te leggen, de slagen uiteraard met leedvermaak aanschouwd worden.

Het is voor de V-partijen nu zaak, tenminste zij die mogen onderhandelen, zaak zich niet te laten opjagen of de les te laten spellen. De Vlaamse kiezer verdient het niet opnieuw een lustrum in zak en as te moeten achterblijven.

De viering van de komende Vlaamse feestdag, de herdenking van de Guldensporenslag in 1302, is als vanouds voor ons, overgebleven fiere Vlamingen een uitgelezen moment om hen hiertoe een hart onder de riem te steken.

En voor de Vlaamse Kring Regio Leuven is dit een dubbel heuglijke viering. Niet alleen omdat dit intussen onze, jawel, 10^{de} opeenvolgende editie is, maar vooral omdat we dit opnieuw kunnen doen met onze voornaamste samenwerkingspartner, de Vlaamse Volksbeweging, in casu de afdelingen Leuven en Hageland.

Ik heet u allen dan ook graag van harte welkom.

Dan richt ik uiteraard verder graag een woordje van dank, aan onze gouden sponsors en inzonderheid het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, en aan onze vrijwilligers die de hele namiddag voor u klaar staan.

APPLAUS

Belangrijk is ook nog te vermelden dat het programma van vandaag zich situeert in het teken van Vlaanderen Feest! en dit uiteraard ter gelegenheid van het Feest v/d Vlaamse Gemeenschap.

Verder heb ik enkel nog mee te delen dat VKRL dit jaar niet alleen zijn 10^{de} Gulden-sporenherdenking organiseert, maar ook 10 kaarsjes mag uitblazen.

Ik begroet u dan ook nu al graag op onze jubileumreceptie op zaterdag 31 augustus ek. in parochiezaal De Kring in Kessel-Lo.

De aankondiging van onze gastspreker laat ik graag over aan de voorzitters van de VVB-afdelingen Leuven, Dieter Delrue, en Hageland, Joris De Vriendt.

APPLAUS
